

Dag van de TuinBodem

een blik op de bodems van private en
publieke groene ruimtes

17 september 2015

10u00	Ontvangst	
10u15	Inleiding	<i>Nadine Buys, KU Leuven</i>
10u30	Een strategisch perspectief op het Vlaamse tuincomplex	<i>Valerie Dewaelheyns, KU Leuven</i>
11u00	Voorstel tot categorisering van (semi-)private tuintypes	<i>Aurelie De Smet, Tuin+</i>
11u30	Bodem, dé basis voor duurzaam groen	<i>Wim Collet, Tuin+</i>
12u00	Broodjeslunch	
13u00	Bodemvruchtbaarheid in tuinen en openbaar groen	<i>Mia Tits, BDB</i>
13u30	Tuinen, verontreinigingen en het wettelijk kader	<i>Nele Bal, OVAM</i>
14u00	Zware metalen in Vlaanderen: reden tot paniek?	<i>Hilde Vandendriessche, BDB</i>
14u30	Tuinieren in de praktijk: het tuin- en compostdoosje	<i>Stijn Moermans, BDB</i>
15u00	Besluit	
15u15	Receptie	



Alles kan ik verdragen,
het verdorren van bonen,
stervende bloemen, het hoekje
aardappelen kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in.
Maar jonge sla in september,
net geplant, slap nog,
in vochtige bedjes, nee.

Rutger Kopland



Ik ben in de tuin

Ik ben in de tuin. Zeg maar als er gebeld wordt,
dat ik er niet ben.

Ik ben in de tuin.

En als ik in de tuin ben, ben ik niet te spreken
want dan spreek ik met de tuin, en ik kan maar
met één ding tegelijk spreken.

Nee, ik spreek niet met de vogels,
ik ben geen Franciscus, ik ben maar een
gewoon mannetje
dat veel van de tuin houdt
en dat wil ik af en toe even zeggen
tegen de tuin.

Toon Hermans



Tuinieren is een kwestie van enthousiast
blijven totdat je rug eraan gewend is.

Anoniem

Tuinieren is goedkoper dan therapie, en je
krijgt ook nog tomaten.

Anoniem



Toon mij uw tuin en ik zal zeggen wie u bent.
Alfred Austin

Ik cultiveer mijn tuin en mijn tuin cultiveert
mij.
Robert Brault



Ik deed grote dingen: ik bouwde huizen,
plantte wijngaarden, legde hoven en parken
aan en plantte daarin allerlei vruchtbomen, ik
groef watervijvers om daaruit een bos met
jonge bomen te bevloeien.

Bijbel, Prediker 2: 4-6



Waarom zou je kinderen wonderen gaan uitleggen terwijl je ze ook een tuin kunt laten aanleggen.

Robert Brault

Wie zijn eigen tuintje wiedt, ziet het onkruid van een ander niet.

Nederlands spreekwoord



Wil je een paar uur gelukkig zijn..
wordt dan een keer goed dronken!
Wil je een paar jaar gelukkig zijn..
treedt dan in het huwelijk.
Wil je een leven lang gelukkig zijn...
neem dan een tuin.

Chinees gezegde